

**HANS VANDEWEGHE**

## SPORT OP DE PLANKEN

Afgelopen weekend in een sportshow een grap gehoord van een stand-upcomedian, ene Raf Coppens.

‘Die voetballers met al die tattoos, ik vind dat overdreven. Nu, ik heb gehoord dat onze premier, ge weet wel Elio, er ook een heeft. Op zijn rug staat een pijl, naar beneden en eronder staat: entrez par ici.’

(Ik wilde weglopen maar ik ben blijven zitten, waarvoor excuus.) De keuze was niet makkelijk vorige zaterdag: 80 kilometer rijden voor AA Gent-Beveren in de bijtende kou, of goed 40 kilometer naar *SportStories* in het cultureel centrum De Brouckère in Torhout. Het werd *SportStories*. 17 euro heb ik betaald, AA Gent was gratis geweest. In Gentbrugge verloor de plaatselijke ploeg; in Torhout de VRT en de sport.

Het hoogtepunt van de avond kwam een halfuur voor we de zaal binnen mochten en ik de grote duatleet Joeri Vansteelant tegen het lijf liep. Die is dit jaar gestart in een triatlon en heeft die prompt gewonnen. Volgend jaar start hij in drie halve en in 2014 zowaar in een hele triatlon. Ik kijk er al naar uit. Hij denkt 2.35 uur of 2.40 uur te kunnen lopen op de marathon (in de triatlon). Ik weet weer waar ik de komende jaren moet op letten.

Maar toen begon *SportStories*. Vansteelant was de interviewgast. De vragen sloegen nergens op en tot overmaat van ramp moest hij onopgewarmd zo hard mogelijk tegen een bal trappen, waarbij ik plaatsvervangend vreesde voor een spierscheur.

Om met de deur in huis te vallen: *SportStories* is tenenkrommend slecht. Dat culturele centra zo’n onding programmeren en de VRT daar haar beeldarchief voor inzet, is oneigenlijke besteding van overheidsmiddelen. *SportStories* is een uitvinding van Stef Wijnants die u wellicht kent als presentator van *Sportweekend*. Zijn journalistieke bodem bereikt hij elke vier jaar in het olympisch zwembad en nu is hij met *SportStories* zijn creatief plafond tegengekomen.

*SportStories* wil, aldus het gratis programmaboekje, de betere sportverhalen bundelen. In de realiteit is *SportStories* een samenraapsel van vertelsels, zonder scenario, zonder samenhang, zonder logica, zonder originaliteit, zonder spanning. De meeste grootouder-

**‘SportStories’ is tenenkrommend slecht. De meeste grootouderfeesten van kleuterscholen worden beter in elkaar gedraaid**

feesten van kleuterscholen worden beter in elkaar gedraaid.

Armand Schreurs begon met een pop van Raymond Goethals. Vervolgens kwam Ivan Sonck. Zijn (weliswaar mooie) column over de zelfverklaarde maagd Lolo Jones had ik graag gelezen, maar voorgedragen op een podium door de immer onderkoelde Ivan Sonck werkte die tekst niet.

Columnist twee was de lokale West-Vlaamse heldin Gella Vandecaveye, die de hond Zen van Marieke Vervoort met haar trainer Eddy Vinckier vergeleek. Ik weet niet of ze die column zelf had geschreven en of Eddy nu boos is, maar ook dat verhaaltje kwam er niet helemaal door.

Schreurs was in zijn voordracht zijn eigen zelve: sterk, zonder meer. Chris Picavet was Chris Picavet, een grappige gimmick, maar hij krijgt hierbij mijn gratis advies: zo snel mogelijk terugtrekken uit *SportStories*.

De kansarme comedian Raf Coppens was tien minuten aan de beurt en was daarin twee keer dertig seconden plezant. Tussendoor zong ook een meisje, bekend van *The Voice van Vlaanderen* en dat was het ongeveer. Wijnants praatte alles aan elkaar en deed één keer bijzonder onnozel als namaak-gewichtheffer.

Wat ik niet begrijp: is iemand van de VRT nooit eens komen kijken? Hier staat wel hún anchorman van hún *Sportweekend* met hún beelden voor aap, 84 keer over heel Vlaanderen dan nog.

Wat ik ook niet begrijp? Moet Wijnants dan niet werken dat hij tijd heeft voor die ongein? En hoe kan die op maandag diepgravende referaten houden op de radio over voetbal als hij op zaterdag in culturele centra vertoeft en op zondag *Sportweekend* presenteert?

Misschien moet ik volgende keer gaan kijken naar *Helden in de Sport*, van Wijnants’ collega Karl Vannieuwerkerke. Zijn eerste show *Karl en Les Supapes* kon ik wel smaken. Opvolger *Helden in de Sport* krijgt bijzonder goeie kritiek op Twitter. Alleen is het een beetje gênant dat Vannieuwerkerke zelf de complimentjes retweet, maar tot nader order krijgt hij het voordeel van de twijfel. Ik begin al te sparen voor een ticket.



**Hans Vandeweghe** fileert elke vrijdag de sport uit binnen- en buitenland